

SNESLEV

Ejendomshus nr. 3 Sneslev by, Førslev sogn

GLIMTENE

SNESLEV FRA OLDTIDEN OG FREM

Navnet Sneslev kan med stor sikkerhed føres tilbage til folkevandringstiden, hvor danerne fra det sydlige Skandinavien sammen med germanere bosætter sig og opkalder mange byer med endelserne - um, inge, -løse -sted og -lev.

Herefter små glimt fra 1200 tallet, 1600 og 1800 tallet...

Fortsat på side 2

INGEBORG'S TID I HUSET FRA CA 1910 - 1954

En pige fra Nørrebro blev skilt fra sin familie og anbragt på børnehjemmet i Sneslev, herfra startede en hård tid med en voldelig mand, efterfølgende skilsmisse og en selvstændig tilværelse som alenemor med 5 børn i gadekærhuset

Fortsat på side 5

POUL OG KIRSTEN 1974 - 2013

Igen fra Nørrebro kom 2 engagerede unge med en aktiv baggrund i den spirende græsrådsbevægelse til Huset i Sneslev og var med til at præge udviklingen....

Fortsat på side 6



Huset mellem 1930 og 1940



En familie i haven foran pæretræet 1930'erne. Sneslev 1800 tallet



Kirsten & Poul køber huset i 1974



Jernalderhusene blev vel kun omkring 30 til 40 år gamle. de blev så revet ned og genopbygget lige i nærheden.



Sydvestsjællandsbygden med Gerlev, Sneslev og Førslev;

Snes-lev betyder „arvegods”, ejendomsret – eller i hvert fald brugsret – til jorden.

I vores forsøg på at finde oprindelsen for navnet på Sneslev ser det ud til at forskningen er på ret så sikker grund med at datere navnet Snes-lev fra Ældre germansk jernalder/Folkevandrings-tiden (375/400 - ca. 550 e.Kr.)

Stednavneforskerne kan her udskille et lag med endelserne -heim, -inge, -lev, -løse og -sted.

Betydningen er dunkel, da de har deres oprindelse i en – næsten – skriftløs tid. Man mener dog at kunne se, at de alle har noget med bebygget eller befolket område at gøre.

-,lev betyder „arvegods”, ejendomsret – eller i hvert fald brugsret – til jorden. Denne navneendelse kombineres altid med et personnavn – vel bygdens eller landsbyens grundlægger.

1200 tallet Bispens Mølle / Sneslev Mølle

1288 omtaler Danmarks Riges Breve en mølle ved Sneslev.

”Harsted Å eller Knarrebæk har sit Udspring i Fuglebjerg Mose, og gennemløber Snesløv Marker. Kort før den når ind på Førslevgaards Marker, har der i Åen ligget en Vandmølle. Da Åen for mange År siden blev udvidet, blev der ved samme Lejlighed fjernet en Del Egestolper - som stod dels i, dels i siden af Åen, og var en Rest af den gamle Vandmølle. Og umiddelbart op til Stedet, havde Møllensøen været. Der ses endnu en stor Lavning.

Men Møllen havde i Folkemunde Navn af Bispens Mølle.



1288 omtaler Danmarks Riges Breve en mølle ved Sneslev. Da bliver den sammen med Sneslev Hovedgaard og fem Gaarde i byen foræret til Domkapitlet (præsteforsamlingen) i Roskilde, så der kunne oprettes nogle flere ”præbender” (stillinger).

Agnete og Clara klostre i Roskilde

Disse 2 klostre ejer tilsammen hele Sneslev fra 1300 årene til 1536 hvor besiddelserne videregives til Københavns Universitet Via Kronen.

Men det fremgår at Skt. Agnetes Klosters gods/ besiddelser har den største koncentration i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø.

Skt. Agnete Kloster var et nonnekloster af Dominikanerordenen stiftet i 1263.

Fra 1600 tallet

Landskabet har nu undergået en række markante forandringer, mange landsbyer er blevet nedlagt under pesten og ødegårdskrisen i senmiddelalderen. Man regner med, at måske op til hver tiende landsby i landet måtte nedlægges under krisen (1350-1450).

Her ved Sneslev kender vi til den forsvundne middelalderlandsby Borup Riis. Det var den lokale smed og amatørarkæologen Svend Dyhre Rasmussen der i slutningen af 1940'erne gjorde en række iagttagelser i Kastrup Dyrehave, som førte til opdagelsen af den unikke landsby Borup fra vikingetid og tidlig middelalder.



Den lokale smed og amatørarkæologen Svend Dyhre Rasmussen (1910 – 1974)

Skovarealet er blevet formindsket betydeligt, og for at spare på træet gik man over til at bygge i bindingsværk med lerklinede vægge.



Hus i lerklinet bindingsværk.

Fra 1800 tallet - Vigtige steder, mennesker og begivenheder...

Nu er vi fremme ved de steder, mennesker og begivenheder der har sat sit tydelige præg på udviklingen op til år 2000. Her i særlig grad på livet i Sneslev og i huset på Sneslevvej 27.

Børneforsorgen vugge starter i Hindholmdalen.

Børnehjemmet Holsteinsborg og Skovgården

Vi starter med Danmarks første børnehjem, der blev oprettet i 1833. Det var ægteparret Dorothea og Anders Stephansen der stod for ledelsen af hjemmet.

Ægteparret Stephansen havde købt arvefæstegården fra Københavns Universitet og til gården hørte også Skovgård i Sneslev, som i 1890 blev til et

børnehjem for piger. Netop børnehjemmet som vi senere skal læse om hvor Ingeborg fra Baggesengade flyttede til som ung forældreløs pige.

Hindholm Højskole

Stephansen's var begavede og engagerede mennesker, der tog initiativ på mange felter. Sammen med andre oprettede de Danmarks 3 første højskole i 1852

Denne højskole blev senere til Barnets Højskole i 1934 og herefter til Hindholm Seminarium 1958.



*Holsteinsborg Børnehjem
Nuværende Hjortholm*



Dorothea og Anders Stephansen



*Lærerstabten på Hindholm
Højskole 1872*



Barnets Højskole - Hindholm i slutningen af 1930



Sneselev 1890

HINDHOLM HØJSKOLE

Højskolen blev bygget der hvor Hindholm Private skole ligger i dag. Den havde mange forbindelser med landets andre højskoler der nu dukkede op, blandt andet fik den stor betydning for den Bornholmske højskolebevægelse. Højskolen blev nedlagt i 1914. Det at Stephansen påpegede at det var en ikke-Grundtvisk højskole skal måske ses i hans syn på ikke at være en del af en særlig retning.

BARNETS HØJSKOLE - HINDHOLM SOCIALPÆDAGOGISKE SEMINARIUM.

I 1927 oprettedes et ti-måneders kursus ved Holsteinsminde børnehjem, og det første spæde forsøg på en socialpædagogisk uddannelse var dermed en realitet. I 1934 blev det, der senere blev til Hindholm Socialpædagogiske Seminarium, rejst på en nærliggende mark for indsamlede donationer. Det berettes, "at hovedparten af datidens aktive børnesagskæmpere fra det ganske land var blandt bidragerne sammen med faglige og kristne organisationer. Kredsen af bidragerne udgjorde også husmødre, husmænd, håndværkere og landbrugere."

Cand.theol. Ludvig Beck var den første forstander og den drivende kraft i grundlæggelsen af det, der dengang blev kaldt "Barnets Højskole".

Spændende nok blev Poul's faster også uddannet her i 1954.

Keld Mølbak, som også var forstander for Barnets Højskole blev i 1958 også leder for den nye 10. mdr uddannelse som man har ventet på siden 1939. Forstanderne blev i øvrigt dengang ofte hentet direkte fra arbejdsfeltet. Ligesom det ofte var tidligere institutioner - højskoler, som blev omdannet til nye seminarier. Således etableres Bagsværd Børneforsorgs-seminarium i 1963 i Kronprinsesse Louises praktiske husholdningsskole med Poul B. Johansen som forstander. Skovtofte etableres i 1966 i Skovtoftehjemmet i Lyngby med Otto Krabbe som forstander. Otto Krabbe kom fra settlementet på Vesterbro.

Det er her Kirsten og Poul møder hinanden. Forbindelsen er Otto Krabbe. Kirsten går på Skovtofte Seminarium og Poul arbejder som militærnægter på Settlementet i 1972.



Otto Krabbe og Bodil Kock i Settlementet.



Otto Krabbe formand for Vesterbro beboeraktion



Sneslevvej 27 i 1930'erne



Mor og datter

Ingeborg Marie Poulsen.

Født 1877-04-06 i København, Studiestræde 3. Død 1954-04-07 i Næstved, Skt. Elisabeths Hospital. Født i Studiestræde 3 og herefter vokset op på Nørrebro i Baggensengade indtil moderens tidlige død, hvor hun kort efter sendes væk, ditto hendes søster. Hun kommer som 12-årig på børnehjemmet *Skovgaarden* i Fuglebjerg. Søstre må være blevet adskilt ved samme lejlighed, for hendes søster Anna kommer ikke til samme børnehjem, og må være blevet sat i pleje - måske hos noget slægt.

Om de to søstre som børn eller voksne havde kontakt vides ikke.

Gift 1900-02-23 i Førslev Kirke med Jens Peter Davidsen

De får sammen 4 børn den første er født 1897 - derpå 1900, 1902 og 1904

Derpå et barn. udenfor ægteskab med Hansen Niels. Tækkemand i Sneslev Miriam Jonna Poulsen. Hendes datter bliver senere gift med vejmanden i Sneslev.

Der vides sørgeligt nok ikke synderligt meget om Jens Peter Davidsens liv og levned; næsten ingen i efterslægten ved særligt meget om ham, ejer ligeledes sørgeligt nok heller ikke billeder af ham

hvilket nok skyldes, at han allerede omkring 1912 blev skilt fra Ingeborg Marie Poulsen, som herefter alene opdragede børnene. Han har formentlig mødt Ingeborg hos sin far - Niels Davidsen - hvor hun formentlig har tjent eller hjulpet til i en periode; det fremgår af kirkebogen, at hun har ophold her før fødselen af Wilhelm i 1897.

Ægteskabet opløses som sagt; det var bl.a. voldelige overgreb på hustruen, der fik hende til at kræve skilsmisse. Hvad børnene har set og oplevet vides ikke, men der skal vel næppe megen fantasi til at forestille sig de mulige traumer, de har været udsat for. **Jens Peter Davidsen** skal have haft et hidsigt temperament - særlig i forbindelse med hans hyppige - og heftige(!) alkoholinntagelse; *..talrige er de gange, hvor sognefogeden sammen med to velvoksne bønderkarle måtte troppe op på adressen i Sneslev for at smide Jens Peter i detentionen i Fuglebjerg.* - fortæller Krogh, der er søn af nabogården *Vaadsbrogaard*, hvor Ingeborg var medhjælpende i mange år.

Ingeborg blev skilt omkring 1910 og hun boede herefter i huset sammen med sine 5 børn. Ingeborg døde i 1954.

Jens Peter Davidsen omkommer ved en trafikulykke ved Rosted i juli 1931.



Baggensengade på Nørrebro



Mor og datter 1950

Da Ingeborg døde i 1954 overtog sønnen huset og han boede der indtil 1963. Så familien Poulsen/Davidsen har boet der i over 50 år.

Sønnen var pedel på Skovgården.



Kirsten & Poul * En tid med om- og tilbygninger * Annette og Andreas



En glad familie en sommerdag i haven 2013



Den gamle gartner Hansen

KIRSTEN & POUL

I 1974 køber Kirsten og Poul Huset ved gadekæret. Poul skal starte på den 3 årige uddannelse som socialpædagog på Hindholm Seminariet og Kirsten har fået arbejde på Grimstrup Børnehjem i Næstved. Kirsten er netop blev færdig med hendes pædagog uddannelse på Skovtofte Seminarium.

Huset er meget medtaget og forfalden, men det er jo kun en god udfordring. Vi klarer alt papirarbejdet selv. Skødet bliver skrevet på en gammel Hermes skrivemaskine og 2 fingersystem på skrivebordet i den saneringsmodne lejlighed i baggården i Wesselsgade 14 B.

Renoveringer og tilbygninger.

Det første år står der spande i stuen til at klare dryp fra taget. Der bliver fjernet celotex plader fra lofte og vægge. Næste sommer bliver køkkenet renoveret,



skorsten bygget af ubrændte lersten bliver taget ned. Vi får varmt vand og ordnet kloakudløbet til gadekæret.

Annette bliver født i 1977 og i sommeren 1977 får vi udvidet den gamle del af huset så vi får et ekstra værelse.



Der bliver tækket med langhalm og loftet og hjælker bliver forstærket og fornyet. De følgende år er det så endnu et værelse der bliver renoveret og i 1983 renoveres det daværende udhus med nyt bindingsværk, der kommer vaskemaskine og bryggers og ikke mindst det nuværende solfangeranlæg.

I 1985 bliver Kirsten gravid og vi venter Andreas til februar 1986. I august 1985 bliver der tænkt og planlagt en tilbygning må laves. Det er Poul's far "den gamle gartner Hansen", og snedkermester Palle fra Sorø, der hjælper os med at få tegningen og plan til den store tilbygning klaret inden fødselen. Indretningen af første sal sker i 1988.



Livet i Sneslev var spændende. Vi tog aktivt del i livet. Var med i oprettelsen af Fuglebjerg Kvinde Gruppe. Der stadig er aktiv.

Den lokalpolitiske forening TSG.

Forældreråd og skolebestyrelsesarbejde.

Oprettelsen af Sneslev/Højbjerg Møllelav og meget mere.

Vi rejste på aktive ferier og hentede inspiration sammen med vore børn.

